

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ



ΚΑΜΙΑ
ΑΝΑΜΟΝΗ

ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΜΑΣ

ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ

ΑΝΤ

ΕΠΙΘΕΣΗ

ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΕΕ
3/11/2019

www.dpk.tee.gr

ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ!

Συναδέλφισσα, συνάδελφε,

απευθυνόμαστε σε εσένα που:

- ⇒ Απ' όταν πρωτόπιασες δουλειά ονομάστηκες «**συνεργάτης**» με «**μπλοκάκι**»: χωρίς άδειες, επιδόματα, πληρωμή υπερωριών. Πληρώνεις μόνος σου τις υπέρογκες ασφαλιστικές εισφορές, ακόμα και την αποζημίωση απόλυσης χρειάζεται να την κυνηγήσεις, ενώ δεν έχεις επίδομα ούτε καν στην ασθένεια, το ατύχημα, ούτε επίδομα ανεργίας. Εάν είσαι γυναίκα μηχανικός με «μπλοκάκι» δεν σου αναγνωρίζουν επιδόματα και άδειες μητρότητας, μετά την εγκυμοσύνη είναι αβέβαιη η επιστροφή σου στη δουλειά.
- ⇒ Δουλεύεις απ' το πρωί μέχρι το βράδυ, για ένα μισθό που ξεκινάει από τα 600€ εάν είσαι νέα ή νέος μηχανικός, γιατί δεν υπάρχει **ΣΣΕ** στον κλάδο. Ακόμα και μετά από δεκαετίες στη δουλειά ο μισθός σου είναι μείον σε σχέση με πριν από 10 χρόνια, όχι όμως και τα κέρδη των αφεντικών.
- ⇒ Στην **ανεργία** ή την αναδουλειά ως αυτοαπασχολούμενος δεν πήρες **ποτέ επίδομα ανεργίας** ενώ πλήρωνες ακριβά το ΤΣΜΕΔΕ, το ΕΤΑΑ ή τον ΕΦΚΑ, δε μπορούσες να πας στο γιατρό γιατί χρωστούσες εισφορές, μάζευες χρέη ενώ στις εκλογές σε καλούσαν να τους ψηφίσεις με κριτήριο την πιο ευνοϊκή ρύθμιση για να αποφύγεις την κατάσχεση απ' το ΚΕΑΟ ή την εφορία. Με το νόμο Κατρούγκαλου και την ανταποδοτικότητα σου πετσόκοψαν ξανά τη σύνταξη.
- ⇒ Αναρωτιέσαι πόσο θα κρατήσεις το **μικρό σου γραφείο** γιατί η αφαίμαξη σου απ' την εφορία και τον ΕΦΚΑ, οι πανάκριβες επαγγελματικές πιστοποιήσεις και τα πολλαπλά μητρώα της «απελευθέρωσης του επαγγέλματος», οι «σκοτωμένες» τιμές που τα μεγάλα γραφεία επέβαλαν στην πιάτσα, «στύβοντας» στη δουλειά για ένα ξεροκόμματο τους εργαζόμενους τους, σε σπρώχνουν έξω απ' το επάγγελμα.
- ⇒ Εργάζεσαι ως **Δημόσιος Υπάλληλος** και σου έκοψαν το 40% του μισθού και αφού αποψίλωσαν τις κρατικές υπηρεσίες από εργαζόμενους τις παρέδωσαν στην «ιδιωτική πρωτοβουλία», σε μετέτρεψαν σε διεκπεραιωτή επενδυτικών σχεδίων και σε αξιολογούν με αποκλειστικό κριτήριο το πόσο γρήγορα τα εγκρίνεις.

Καμιά αναμονή!

Είναι μύθος η «ανάπτυξη για όλους»!

Η ελπίδα δεν βρίσκεται στην πολιτική που θα διασφαλίσει προσέλκυση επενδύσεων και αύξηση των κερδών των ομίλων, όπως μας λένε καθημερινά. Ο μύθος της «ανάπτυξης για όλους» της κυβέρνησης ΝΔ, αποτελεί τη φυσική συνέχεια της «δίκαιης ανάπτυξης» του ΣΥΡΙΖΑ. Η ανάκαμψη της κερδοφορίας τους δεν οδήγησε τους ομίλους να αποκαταστήσουν τις μεγάλες απώλειες μας σε μισθούς και εργασιακές σχέσεις. Ούτε το κράτος που τους χρηματοδοτεί να μας απαλλάξει από τις ληστρικές εισφορές του ΕΦΚΑ και τη φορολογία. Το αντίθετο συμβαίνει: Γι' αυτό ο ΣΕΒ ζητά νέες φοροελαφρύνσεις και πέρασμα των βαρών στους εργαζόμενους. Γι' αυτό οι εργοδοτικοί φορείς αρνούνται την υπογραφή κλαδικών Συλλογικών Συμβάσεων. Γι' αυτό φέρνουν νέο ασφαλιστικό που μειώνει περαιτέρω τις συντάξεις και ιδιωτικοποιεί πλήρως την ασφάλιση μετατρέποντάς την σε επενδυτικό προϊόν ασφαλιστικών ομίλων και τραπεζών.

Οι «**εμβληματικές**» επενδύσεις έχουν **προϋπόθεση τη διατήρηση των απωλειών και νέες δικές μας θυσίες**. Το πρόσφατο «αναπτυξιακό» νομοσχέδιο δείχνει ότι αυτή η ανάπτυξη όχι μόνο δεν περιλαμβάνει ανάκτηση των απωλειών μας, αλλά εξαπολύεται νέα αντιλαϊκή επίθεση με στόχο να μειωθεί ακόμα περισσότερο ο μέσος μισθός, να περιοριστεί η δυνατότητα υπογραφής συλλογικών συμβάσεων με αυξήσεις, να χτυπηθεί το δικαίωμα στην απεργία και η δράση των Σωματείων. Η άνοδος της κατασκευαστικής δραστηριότητας δεν επανέφερε το εισόδημα των αυτοαπασχολούμενων και δεν φρέναρε τη συγκέντρωση των έργων στους κατασκευαστικούς ομίλους, δεν κάλυψε τις ανάγκες του λαού για φτηνή, ασφαλή και ποιοτική κατοικία, για αντισεισμική, αντιπλημμυρική θωράκιση και αντιπυρική προστασία, για αναγκαία έργα υποδομής, ανάγκες που μένουν ανικανοποίητες. Το «**μεταμνημονιακό**» **μνημόνιο διαρκείας** που ψήφισαν και εφαρμόζουν ΝΔ - ΣΥΡΙΖΑ - ΚΙΝΑΛ αλλά στους στόχους του συμφωνούν Βαρουφάκης - Βελόπουλος, δηλαδή όλα τα κόμματα που στηρίζουν το μονόδρομο της καπιταλιστικής ανάπτυξης, της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, έχει στόχο την ενίσχυση της κερδοφορίας των ομίλων και την προσέλκυση επενδύσεων.

Αντίστοιχα, η άρχουσα τάξη προκειμένου να εξυπηρετήσει το σχεδιασμό της για γεωπολιτική αναβάθμιση, μετατρέπει τη χώρα σε σημειοφόρο των σχεδίων των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ. Σήμερα που οξύνονται οι ιμπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί στην περιοχή αυξάνεται ο κίνδυνος για το λαό, καθώς ολόκληρη η χώρα μετατρέπεται σε μια απέραντη Νατοϊκή βάση και καθίσταται μαγνήτης επιθέσεων σε περίπτωση εμπλοκής ΗΠΑ -ΝΑΤΟ με τη Ρωσία.

Ο πραγματικός μας αντίπαλος έχει ονοματεπώνυμο. Είναι οι μονοπωλιακοί όμιλοι, η εγχώρια άρχουσα τάξη (ΣΕΒ, ΣΤΕΑΤ κ.λπ.), η ΕΕ και το ΝΑΤΟ. Αυτόν τον αντίπαλο υπηρετεί ο πολύχρωμος θίασος των παρατάξεων του ΤΕΕ που σε θυμούνται προεκλογικά και όλες οι αστικές κυβερνήσεις.

Δεν είναι μονόδρομος η μίζερη ζωή με διαρκείς θυσίες για «να έρθουν οι επενδύσεις», με την ανασφάλεια για το τι ξημερώνει. Διεκδικούμε να ικανοποιηθούν οι ανάγκες μας με βάση τις σύγχρονες δυνατότητες που δίνει η ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων και η παραγωγικότητα της εργασίας με την αλματώδη εξέλιξη της τεχνολογίας.

Σε καλούμε να βαδίσεις μαζί μας αγωνιστικά για να οργανώσουμε την αντεπίθεσή μας, για τη ζωή που μας αξίζει!

Η ηγεσία του ΤΕΕ υπηρετεί τον πραγματικό αντίπαλο

Από την ίδια μας την πείρα, όλα αυτά τα χρόνια, γνωρίζουμε ότι το ΤΕΕ όχι απλά δεν «απουσίαζε», αλλά αντίθετα βρέθηκε στο πλευρό κάθε κυβέρνησης, σύμβουλος, αρωγός και συχνά πρωταγωνιστής στην εφαρμογή της αντιλαϊκής πολιτικής, μακριά και απέναντι απ' τα συμφέροντα όσων από μας ζούμε απ' τη δουλειά μας. Ο ρόλος του ΤΕΕ ως θεσμικός σύμβουλος του αστικού κράτους και η συμμετοχή σε αυτό των εργοδοτών και των διευθυντών μας, στελεχών των επιχειρήσεων αλλά και του κρατικού μηχανισμού, καθορίζει τον προσανατολισμό του. Υπηρετεί την πολιτική της άρχουσας τάξης, της ΕΕ και του ΝΑΤΟ.

Διαχρονικά οι καθεστωτικές παρατάξεις των ΝΔ, ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ και ΣΥΡΙΖΑ στο ΤΕΕ, αλλά και οι διάφοροι συνοδοιπόροι τους, που συγκροτούν τόσο την «κυβερνητική» πλειοψηφία, όσο και την βολική «αντιπολίτευση» στη Διοικούσα του ΤΕΕ, έβαλαν πλάτη στην εφαρμογή της πολιτικής της άρχουσας τάξης: προωθώντας αποφασιστικά την Μπολόνια και την «απελευθέρωση» του επαγγέλματος του μηχανικού, την αντιασφαλιστική πολιτική ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ δίνοντας κάθε φορά μια κάλπικη «μάχη» για ορισμένες απ' τις συνέπειες, στηρίζοντας την εργοδοτική επίθεση στους μισθούς και τα δικαιώματα των εργαζόμενων μηχανικών και προκρίνοντας όλες τις αντιδραστικές αλλαγές που απαιτούνται για την επιτάχυνση της καπιταλιστικής ανάπτυξης.

Το εμβληματικό παράδειγμα του ασφαλιστικού

Κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ και ΤΕΕ έβαλαν το ΤΣΜΕΔΕ στην Τράπεζα Αττικής και τα αποθεματικά του σε ομόλογα στην Τράπεζα της Ελλάδας άτοκα. Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και ΤΕΕ «έσπρωξαν» πάνω από 400 εκ.€ στην τελευταία, επί ιδιοκτησίας ΤΣΜΕΔΕ -ΕΤΑΑ, ανακεφαλαιοποίηση της Attica Bank, ανεβάζοντας σε πάνω από 800 εκ.€ τη συνολική «επένδυση» (με την τότε χρηματιστηριακή αξία της να φτάνει στο ένα δέκατο του κεφαλαίου). Απ' τον 3518/2006 που έφερε την ανταποδοτικότητα, μέχρι το νόμο Κατρούγκαλου και τις νέες τομές που φέρνει σήμερα η κυβέρνηση της ΝΔ, σύσσωμες οι αστικές δυνάμεις στο ΤΕΕ, η ΔΚΜ της ΝΔ, η ΔΗΣΥΜ του ΠΑΣΟΚ και οι δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ (που αλλάζουν διαρκώς ονομασία), είτε προωθούν ενεργητικά, είτε τελικά αποδέχονται την ουσία της κάθε νέας νομοθετικής ρύθμισης που επιδεινώνει την κατάσταση των εργαζόμενων μηχανικών καταθέτοντας προτάσεις καλύτερης εφαρμογής της.

Δεν είναι τυχαίο άλλωστε, πως ο Ν. 3518/2006 που έφερε την ανταποδοτικότητα στο ασφαλιστικό των μηχανικών προωθήθηκε απ' τη διοίκηση Αλαβάνου (ΣΥΡΙΖΑ) στο ΤΕΕ και ο νόμος Κατρούγκαλου απ' την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα, η ΔΚΜ ζητά ένα «νέο θεσμικό πλαίσιο για το ασφαλιστικό», δρώντας ως ταγός των κυβερνητικών προθέσεων για **περαιτέρω προώθηση ενός ιδιωτικοποιημένου, αμιγώς ανταποδοτικού ασφαλιστικού συστήματος** και πιέζει για τη συμμετοχή του ΤΕΕ στην ασφαλιστική πύτα με νέο ιδιωτικοποιημένο επαγγελματικό ταμείο. Η «Συμμαχία για ένα Προοδευτικό ΤΕΕ» του ΣΥΡΙΖΑ και των «λοιπών δημοκρατικών δυνάμεων», αποδέχεται την ουσία του νόμου Κατρούγκαλου και της ανταποδοτικότητας στην κοινωνική ασφάλιση, προτάσσοντας το «ριζοσπαστικό»... ευχολόγιο για «αναλογικές αλλά δίκαιες εισφορές, καλές παροχές και αξιοπρεπείς συντάξεις»...

Ίδιοι οι ένοχοι για την «απελευθέρωση» επαγγέλματος

Αντίστοιχος είναι ο ρόλος του ΤΕΕ και αυτών των παρατάξεων στο ζήτημα της πολιτικής της ΕΕ για την «απελευθέρωση» του επαγγέλματος. Διαχρονικά στήριξαν και στηρίζουν την ουσία της πολιτικής της Μπολόνια που «απελευθερώνει το επάγγελμα», τη «διάλυση» των πτυχίων και την **αποσύνδεση της άσκησης του επαγγέλματος απ' τον ακαδημαϊκό τίτλο**, καταφεύγοντας συχνά σε «αντικυβερνητικές» κορώνες για να κρύψουν τις τεράστιες ευθύνες τους.

Το ΤΕΕ διαχρονικά δεν έδωσε καμία μάχη ενάντια στο **ευρωενωσιακό πλαίσιο ισοτίμησης των πτυχίων**, πρόβαλε σταθερά τη λογική συνδιαμόρφωσης με την εκάστοτε κυβέρνηση του θεσμικού πλαισίου της «διαβαθμισμένης πρόσβασης» με το επιχείρημα πως μπορούμε να διαχειριστούμε το πλαίσιο αυτό «σε όφελός μας». Παρέλειπε βεβαίως κάθε φορά να διευκρινίσει πως το «όφελος μας» αναφερόταν στους μονοπωλιακούς ομίλους, τα στρατηγικά συμφέροντα των οποίων εκφράζει. Έτσι, το ΤΕΕ έπαιξε καταλυτικό ρόλο στην κατάρτιση των επιστημονικών αντικειμένων των μηχανικών και των αντίστοιχων διπλωμάτων.

Κομβικό σταθμό στη διαδικασία αυτή αποτελεί το **ΠΔ 99/2018 της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ** και του πάλαι ποτέ προέδρου του ΤΕΕ και τέως υπουργού Σπίρτζη. Βασικός στόχος του ΠΔ 99/2018 είναι ο καθορισμός των ειδικοτήτων, η περιγραφή του αντικειμένου τους (τα λεγόμενα «επαγγελματικά περιγράμματα» του ν.4439/2016) και η κατάρτισή κάθε επιστημονικού – επαγγελματικού αντικειμένου σε επιμέρους «δραστηριότητες μηχανικής».

.....και για το κινήγι των πιστοποιήσεων

Το επόμενο βήμα θα είναι η αποσύνδεση όλων αυτών των δικαιωμάτων από τα πτυχία και **η εξατομικευμένη πρόσβαση σε κάποια από αυτά, ως επιμέρους δραστηριότητες, στη βάση ακριβών επί πληρωμή σεμιναρίων, καταρτίσεων, εξετάσεων πιστοποίησης**, ξεκινώντας από τις αυστηρές εξετάσεις εγγραφής στο ΤΕΕ και κυρίως της απόδειξης επαγγελματικής εμπειρίας, με βασικό εργαλείο το ενιαίο πλέον μητρώο δημόσιων και ιδιωτικών τεχνικών έργων (νέο «ΜΗΤΕ»). Η υλοποίηση των σχεδίων αυτών, θα καταστήσει τους νέους αποφοίτους «δοκιμους μηχανικούς» με μηδενικά επαγγελματικά δικαιώματα, το σύνολο των μηχανικών διαχωρισμένο σε επίπεδα πρόσβασης στην «τεχνική πυραμίδα» ανάλογα με την τάξη του πτυχίου και το ίδιο το πτυχίο «ατομικό φάκελο προσόντων». Τα πρώτα βήματα της διαδικασίας αυτής έχουν ήδη γίνει με τους ενεργειακούς επιθεωρητές και τους ελεγκτές δόμησης για τους οποίους δεν αρκεί το πτυχίο. Το ΤΕΕ **προσδοκά να παίξει καταλυτικό ρόλο στη διαδικασία αυτή αναλαμβάνοντας μάλιστα τον ρόλο του γενικού φορέα πιστοποίησης για όλες τις δραστηριότητες**.

Ενδεικτικό είναι και το πρόσφατο ψήφισμα της Α-ΤΕΕ για το θέμα της **ισοτίμησης των πτυχίων Κολλεγίων με των Πανεπιστημίων**, που προτάθηκε απ' τον ΣΥΡΙΖΑ-ΡΠΜ και τους συνοδοιπόρους ΑΡΑΓΕΣ – ΕΛΕΜ, ενώ **υπερψηφίστηκε και απ' τη ΔΚΜ**. Το ψήφισμα **όχι μόνο υιοθετεί το ρόλο του ΤΕΕ ως «πιστοποιητή» των πτυχίων**, αλλά κατά βάση στηλιτεύει μόνο την «αυτόματη» αναγνώριση της ισοτιμίας Κολλεγίων και ΑΕΙ, **ενώ αφήνει στο απυρόβλητο την ΕΕ και την πολιτική της**, τον διαχρονικό ρόλο του ΤΕΕ και όλων των κυβερνήσεων στην πορεία διάλυσης των επαγγελματικών δικαιωμάτων. Πρόκειται για τις ίδιες δυνάμεις που έβαλαν πλάτη στην εργοδοτική επίθεση κρατώντας δήθεν «ίσες αποστάσεις» μεταξύ εργοδοτικών φορέων και των εργατικών Σωματείων, όποτε οι μισθωτοί χρειάζονταν έστω μια απλή στήριξη ενάντια στην εργοδοτική επίθεση, στο ζήτημα του ΔΠΥ, σε άδικες και καταχρηστικές απολύσεις ή διώξεις συναδέλφων. Δε θα μπορούσαν άλλωστε να κάνουν κάτι διαφορετικό. **Δεν ξεχνάει κανείς πως η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με τον νόμο Κατρούγκαλου ήταν αυτή που κατοχύρωσε θεσμικά το ΔΠΥ ως βασική και νόμιμη σχέση εργασίας των μηχανικών**.

Σταθερά στο πλευρό της αντιλαϊκής πολιτικής

Οι παρατάξεις τόσο της ΝΔ όσο και του ΣΥΡΙΖΑ, όπως και οι διάφοροι “κολαούζοι” τους, στήριξαν και στηρίζουν τις αντιδραστικές αλλαγές για την άρση νομοθετικών περιορισμών προστασίας του περιβάλλοντος στη χρήση γης, την επιτάχυνση της συγκέντρωσης γης και τεχνικών έργων στους μονοπωλιακούς ομίλους, την προώθηση των ιδιωτικοποιήσεων και του εκάστοτε αστικού σχεδίου για την καπιταλιστική ανάπτυξη που υπηρξε τις ανάγκες του κεφαλαίου και όχι του λαού.

Ο πολύχρωμος θίασος των καθεστωτικών παρατάξεων που συγκροτούν την ηγεσία του ΤΕΕ δεν αλλάζει χαρακτήρα όσες φορές και αν αλλάξουν τίτλο οι παρατάξεις που τον συγκροτούν με «ακριβές» μεταγραφές, «παίκτες δανεικούς» και «συγχωνεύσεις». Συγκυβερνούν από κοινού στο ΤΕΕ δεκαετίες τώρα ανεξάρτητα από τους στην μένους διπολικούς καυγάδες και τις ενίοτε έντονες «αντικυβερνητικές» κορώνες. Το ΤΕΕ του «δεξιού» Στασινού μια χαρά συνυπήρξε με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, όπως αντίστοιχα προηγουμένως το ΤΕΕ του «αριστερού» Σπίρτζη συνεργάστηκε στην εφαρμογή της ίδιας πολιτικής με τις κυβερνήσεις ΝΔ – ΠΑΣΟΚ.

Σήμερα, το ΤΕΕ «επιστρατεύεται» ως σύμβουλος «ανάπτυξης» στους αντιλαϊκούς σχεδιασμούς της κυβέρνησης που προωθούνται με το μανδύα της «ανάπτυξης για όλους». Η πρόταση του για δημιουργία Κεντρικού Συστήματος Αδειοδότησης, την οποία η κυβέρνηση προωθεί άμεσα για νομοθέτηση, θα σημάνει την εξάλειψη κάθε «εμποδίου» για τις επενδύσεις, καθώς ως τέτοια θεωρείται π.χ. η περιβαλλοντική αδειοδότηση. Η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου, το Ηλεκτρονικό Μητρώο Έργων Υποδομής, η Ψηφιακή Τράπεζα Γης, η ολοκλήρωση του Ψηφιακού Χάρτη, που είχαν προαναγγελθεί ήδη από τις προηγούμενες κυβερνήσεις, δεν αποτελούν ουδέτερους τεχνοκρατικούς «εκσυγχρονισμούς», αλλά εργαλεία στην υπηρεσία της κερδοφορίας των ομίλων, σε βάρος του λαού.

Δεν υπάρχει “μικρότερο κακό”...

Οι φωνές για τη δυνατότητα διαχείρισης του ΤΕΕ προς όφελος της πλειοψηφίας των εργαζόμενων μηχανικών, ενός “ΤΕΕ αδέσμευτου από συμφέροντα”, όπως καλεί η νέα παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ στο ΤΕΕ, είναι απατηλές. Τις “αδέσμευτες” διοικήσεις του ΤΕΕ με πρόεδρο ΣΥΡΙΖΑ τις γνωρίσαμε και αυτό που έδειξαν είναι πως τέτοιες ανέξοδες διακηρύξεις αξιοποιούνται για να ενσωματώσουν λαϊκές δυνάμεις στους στόχους της καπιταλιστικής ανάπτυξης, να υποτάξουν την εργαζόμενη πλειοψηφία στην ισχνή μειοψηφία της άρχουσας τάξης, των ομίλων, του κράτους και των μηχανισμών τους όπως είναι το ΤΕΕ. Δεν πρόκειται τελικά για αυταπάτες. Η στρατηγική σύμπλευση του ΣΥΡΙΖΑ και της ΝΔ, στην [δίκαιη/βιώσιμη] ανάπτυξη αντανακλάται στις προγραμματικές θέσεις «ΔΚΜ» και «Προοδευτικής Συμμαχίας», που κάνουν και οι δύο λόγο για την ανάπτυξη και τις δυνατότητες που μπορεί να δώσει στους μηχανικούς.

Απ’ την άλλη όψη του νομίσματος όμως, τώρα που ο ΣΥΡΙΖΑ βρέθηκε ξανά στην αντιπολίτευση, δεν χρειαζόμαστε «ξαναζεσταμένες» αυταπάτες για το «μικρότερο κακό». Τέτοιες ήταν οι αυταπάτες που σέρβριε ο μπαξές των συνοδοιπόρων (βλ. ΑΡΑΓΕΣ, #block-ΤΕΕ κ.α.) του «παλαιού» ΣΥΡΙΖΑ, για τη δυνατότητα φιλολαϊκής διαχείρισης του συστήματος που στήριξε την «πρώτη φορά αριστερή» κυβέρνηση. Δεν έχουμε ανάγκη από νέα «αντιδεξιά» μέτωπα που ενισχύουν ψεύτικες προσδοκίες φιλολαϊκής διαχείρισης εντός των τειχών του καπιταλισμού και της Ε.Ε., από δυνάμεις που έχουν ήδη προσυπογράψει όλες τις μεταμνημονιακές δεσμεύσεις μέχρι το 2060, από τον ΣΥΡΙΖΑ που έκανε όλη τη “βρώμικη” δουλειά για λογαριασμό της άρχουσας τάξης, της ΕΕ και του ΝΑΤΟ. Τέτοια παραμένει εξάλλου η στάση του ΑΡΑΓΕΣ στο ΤΕΕ. Το αναγορεύει σε “φορέα και συλλογικό” εκπρόσωπο των μηχανικών. Στην Αντιπροσωπεία συμμετέχει στην ψήφιση του εκάστοτε μίνιμουμ πλαισίου “σωτηρίας” του επαγγέλματος από κοινού με τις κυρίαρχες παρατάξεις, κυρίως του ΣΥΡΙΖΑ, είτε για το πλαίσιο άσκησης του επαγγέλματος, είτε για το ασφαλιστικό. Συμμετέχει ενεργά στη συντηχιακή αντιπαράθεση ειδικοτήτων, όπως με τις προσφυγές στο ΣΤΕ. Ενισχύει έτσι την αποπροσανατολιστική αντιπαράθεση που υποδαυλίζει η εκάστοτε κυβέρνηση προκειμένου να διασπά το μέτωπο ενάντια στην πολιτική της.

Όσο για τις δυνάμεις της ΑΝΤΑΡΣΥΑ στο ΤΕΕ (παράταξη #block-ΤΕΕ), ανεξάρτητα από διακηρύξεις με φανφάρες περί «αναγκαίας κοινής δράσης» και “πιστοποιητικών” αγωνιστικότητας, αυτό που τους χαρακτηρίζει είναι η διαρκής συμπίεσή τους με τις δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ και της ΛΑΕ στις γενικές συνελεύσεις του Σωματίου Μισθωτών Τεχνικών. Η κοινή, με ΛΑΕ και ΣΥΡΙΖΑ, άρνηση υλοποίησης των αποφάσεων των γενικών συνελεύσεων του ΣΜΤ για συμπίεση με τα σωματεία που συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ ενώ δήθεν κόπονται για τη δράση των σωματείων «από τα κάτω». Αντί να κάνουν επιτέλους αυτοκριτική για την πολιτική “ουράς” στο ΣΥΡΙΖΑ, υπονομεύουν στην πράξη τη μοναδική προσπάθεια συντονισμού του αγώνα Σωματείων και Ομοσπονδιών που υλοποιούν οι ταξικές δυνάμεις ενάντια στην πολιτική ΕΕ – κυβερνήσεων κεφαλαίου – εργοδοτικού συνδικαλισμού. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η τακτική τους των “ίσων αποστάσεων” μεταξύ της συνδικαλιστικής μαφίας της ΓΣΕΕ και του ΠΑΜΕ.

ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΞΙΖΕΙ!

Στις προσεχείς εκλογές του ΤΕΕ, αρκετοί μισθωτοί και αυτοαπασχολούμενοι Μηχανικοί ίσως αναρωτηθούν γιατί άραγε να ψηφίσουν (;) Τόσο η μειωμένη συμμετοχή όσων εργαζόμενων μηχανικών συνειδητοποιούν το ρόλο του ΤΕΕ, όσο και η διατήρηση του αρνητικού συσχετισμού με τη στήριξη των καθεστωτικών παρατάξεων ΝΔ – ΣΥΡΙΖΑ – ΚΙΝΑΛ, τελικά του επιτρέπει να συνεχίζει «ανενόχλητο» το αντιλαϊκό του «έργο», επιστρέφει πολλαπλάσια εναντίον μας. Είναι ώρα αλλαγής συσχετισμού, ώρα να πάμε αλλιώς...

Οι δυνάμεις της ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ βρέθηκαν όλα τα προηγούμενα χρόνια στην πρώτη γραμμή της πάλης ενάντια την αντιλαϊκή πολιτική. Έδωσαν και δίνουν αταλάντευτα, μέσα και έξω απ’ το ΤΕΕ, τη μάχη για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων μας, σηματοδοτώντας τον πραγματικό αντίπαλο το κεφάλαιο και την ΕΕ. Πρωταγωνία στην πάλη για υπογραφή ΣΣΕ με βάση τις ανάγκες μας, ενάντια στο νόμο Κατρούγκαλου και την αντιασφαλιστική πολιτική όλων των κυβερνήσεων και της ΕΕ, για να μην περάσουν οι αντιδραστικές αναδιαρθρώσεις στο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του ΤΕΕ και η πολιτική της ΕΕ για την «απελευθέρωση» του επαγγέλματος, ενάντια σε απολύσεις συναδέλφων, την απληρωσιά κλπ. Οι πρωτοβουλίες μέσα από τα ταξικά σωματεία και τις Επιτροπές Αγώνα σε μισθωτούς και αυτοαπασχολούμενους συσπείρωσαν εκατοντάδες συναδέλφους σε κινητοποιήσεις, καταλήψεις, διαδηλώσεις, απεργίες, άνοιξαν δρόμους στην πάλη του κινήματος για αλλαγή των συσχετισμών σε όλα τα επίπεδα.

Ως ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ απευθύνουμε κάλεσμα για συμπίεση στην εκλογική μάχη και σε αγωνιστική συμπίεση στην πρώτη γραμμή της πάλης για την ακύρωση των αντιλαϊκών νόμων και επιλογών, στη μάχη για την υπεράσπιση των εργασιακών, μισθολογικών και ασφαλιστικών μας δικαιωμάτων, ενάντια στην εργοδοτική τρομοκρατία των απολύσεων και μείωσης μισθών και δικαιωμάτων, για την υπογραφή ΣΣΕ για αναπλήρωση των απωλειών. Στην πάλη για την απόκρουση της νέας επίθεσης στο ασφαλιστικό, την κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου και της ανταποδοτικότητας στην ασφάλιση, ενάντια στις κατασχέσεις, ενάντια στην “απελευθέρωση” του επαγγέλματος, την πιστοποίηση των δραστηριοτήτων, την απαξίωση των πτυχίων μέσω της πολιτικής της ΕΕ και των ρυθμίσεων που στηρίζει το ΤΕΕ. Παλεύουμε για τη ζωή που μας αξίζει με βάση τις σύγχρονες δυνατότητες που δίνει η ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων και η παραγωγικότητα της εργασίας με την αλματώδη εξέλιξη της τεχνολογίας.

Διεκδικούμε:

- ⇒ Κατάργηση όλων των αντιλαϊκών νόμων και μέτρων, των μνημονίων των ΕΕ - ΔΝΤ - ΕΚΤ . Αυξήσεις στους μισθούς, στις συντάξεις, στις κοινωνικές παροχές. Άμεση επαναφορά του κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ. Να καταργηθεί όλο το αντεργατικό πλαίσιο που αφορά τις ΣΣΕ. Επαναφορά της υποχρεωτικότητας των ΣΣΕ για όλους τους εργαζόμενους. Υπογραφή ΣΣΕ στον κλάδο μας με πραγματικές αυξήσεις. Συντονιζόμαστε με την Ομοσπονδία και το Συνδικάτο Οικοδόμων για την πάλη για υπογραφή ΣΣΕ στα εργοτάξια. Μείωση των ωρών εργασίας (35ωρο, 5νθημερο, 7ωρο). Πλήρης και σταθερή εργασία για όλους. Κατάργηση του καθεστώτος πληρωμής με ΔΠΥ! Κανονικές προσλήψεις με συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου. Αυτόματη αναγνώριση της εξαρτημένης σχέσης με βάση αντικειμενικά κριτήρια χωρίς υποχρέωση του εργαζόμενου να τη δηλώσει και καταβολή των εισφορών απ' τον εργοδότη. Καμία μείωση των αποδοχών.
- ⇒ Άμεση μείωση των εισφορών. Καμία είσπραξη αναδρομικών οφειλών. Όχι στην ανταποδοτικότητα. Κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου και όλων των αντιασφαλιστικών νόμων. Δημόσια καθολική υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση. Κατώτερη σύνταξη 600 ευρώ, στο 80% του κατώτερου μισθού. Όχι στα Επαγγελματικά Ταμεία! Επιστροφή των κλεμμένων εισφορών των μηχανικών απ' το ΤΣΜΕΔΕ μέσω της Τράπεζας Αττικής, με ευθύνη του κράτους. Αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν, σύγχρονη και υψηλού επιπέδου υγεία - ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για όλους ανεξάρτητα από χρέη προς τα ταμεία, κατάργηση των εισφορών στον κλάδο Υγείας! Σύνταξη μετά από 30 χρόνια δουλειάς (στα 60 για τους άνδρες και στα 55 για τις γυναίκες). Επίδομα ανεργίας για όλους (και για τους εργαζόμενους με «μπλοκάκι») για όσο διαρκεί η ανεργία. Αύξηση του επιδόματος ανεργίας στα 600 ευρώ. Κανένας άνεργος χωρίς ασφαλιστική κάλυψη. Καμία διακοπή ρεύματος, νερού, σταθερού τηλεφώνου, σε ανέργους, απλήρωτους εργαζόμενους. Αναστολή κάθε υποχρέωσης προς τράπεζες και Δημόσιο. Διαγραφή των χρεών από τόκους. Όσο διαρκεί η ανεργία, οι άνεργοι και τα μέλη της οικογένειάς τους να έχουν πλήρη και δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Κατάργηση του ΚΕΑΟ και των ρυθμίσεων για τις κατασχέσεις! Καμία κατάσχεση λαϊκής κατοικίας, επαγγελματικού εξοπλισμού, τραπεζικών λογαριασμών για χρέη προς τράπεζες, ασφαλιστικά ταμεία και δημόσιο. Κατάργηση του ΕΝΦΙΑ, των χαρατσιών, της φορολογητέας. Αφορολόγητο όριο 20.000 ευρώ, προσαυξανόμενο 5.000 ευρώ για κάθε παιδί, φόρος 45% στα κέρδη και τα περιουσιακά στοιχεία του μεγάλου κεφαλαίου.
- ⇒ Όχι στην «απελευθέρωση» και την αποσύνδεση πτυχίου επαγγέλματος! Αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν ενιαία ανώτατη εκπαίδευση με ένα πτυχίο 5ετούς διάρκειας ανά ειδικότητα μηχανικού. Αντίσταση στις επιταγές της ΕΕ για την παιδεία και τα επαγγελματικά δικαιώματα, καμία εφαρμογή των οδηγιών της ΕΕ, κατάργηση όλων των νόμων και ΠΔ που τις ενσωματώνουν στην εθνική νομοθεσία. Κατάργηση του ΠΔ 99/2018 για τη «ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού» το οποίο αποτελεί ένα βήμα στην κατεύθυνση της «απελευθέρωσης». Κατάργηση κάθε μορφής εξετάσεων για την απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, το ακαδημαϊκό δίπλωμα μοναδική προϋπόθεση για την άσκηση του επαγγέλματος χωρίς ταξικούς φραγμούς και αντιεπιστημονικούς διαχωρισμούς των σπουδών σε κύκλους και των ιδρυμάτων σε κατηγορίες, καμία σκέψη για την εφαρμογή καθεστώτος «δοκιμου» μηχανικού. Όχι στη διαδικασία της Μπολόνια, στον Κοινό Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης και το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων. Κατάργηση του καθεστώτος των «ειδικών επαγγελματικών δικαιωμάτων» (Ενεργειακοί Επιθεωρητές, Ελεγκτές Δόμησης, κ.λπ.). Καμία εξέταση για πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων.
- ⇒ Καμία μετατόπιση της «τεχνικής ευθύνης» από το κράτος και την εργοδοσία στον εργαζόμενο. Κατάργηση του νομοθετικού πλαισίου δημόσιων/ιδιωτικών έργων και μελετών που επιταχύνουν τη συγκέντρωση μελετών και έργων στα χέρια του μεγάλου κεφαλαίου. Κατάργηση του νομοθετικού πλαισίου αναδιάρθρωσης των δημόσιων έργων και μελετών που επιταχύνουν τη συγκέντρωση μελετών και έργων στα χέρια του μεγάλου κεφαλαίου (ΣΔΙΤ, Συμβ.Παραχώρησης, ΝΟΚ, αυθαίρετα, οικοδομικές άδειες κ.λπ.). Όχι στο νέο Μητρώο Τεχνικών Έργων. Κατάργηση του νόμου για το κτηματολόγιο. Κατάργηση του αντιλαϊκού νομοθετικού πλαισίου για την εμπορευματοποίηση της γης και των δασικών εκτάσεων, του νερού, των φυσικών πόρων. Απόσυρση των Χωροταξικών Σχεδίων που υποτάσσουν τη χρήση γης στην κερδοφορία των μονοπωλιακών ομίλων και επιταχύνουν την ιδιωτική πολεοδομία. Σύγκρουση με τη στρατηγική της απελευθέρωσης στους τομείς της Ενέργειας, Τηλεπικοινωνίες, Υδρευσης, Μεταφορές κλπ. Υποδομές αντισεισμικής, αντιπλημμυρικής και αντιπυρικής θωράκισης με κριτήριο την προστασία του λαού και του περιβάλλοντος με ευθύνη του κράτους.
- ⇒ Ουσιαστική εφαρμογή των μέτρων υγείας και ασφάλειας για όλους τους εργαζόμενους, ανεξάρτητα από τον τρόπο αμοιβής τους (μισθό, ΔΠΥ), με προσανατολισμό του κρατικού ελέγχου στην εργοδοτική ευθύνη. Κατάργηση των ιδιωτικών ΕΞ.Υ.Π.Π. και δημιουργία κρατικού σώματος Τεχνικών Ασφάλειας και Ιατρών Εργασίας, ενταγμένου στο αποκλειστικά Δημόσιο Σύστημα Υγείας. Να πληρώσει το κεφάλαιο για τον επαγγελματικό κίνδυνο. Διεύρυνση του θεσμού των ΒΑΕ και σε άλλους κλάδους και ειδικότητες που δουλεύουν σε ομοιογενείς συνθήκες, άμεση επανένταξη στο θεσμό των κλάδων που εξαιρέθηκαν το 2011.
- ⇒ Ουσιαστική προστασία της μητρότητας. Άδεια κύησης, τοκετού, γαλουχίας και φροντίδας των νεογέννητων, με πλήρεις αποδοχές και πλήρη ασφαλιστικά δικαιώματα ανεξάρτητα από τον τρόπο αμοιβής (μισθό, ΔΠΥ). Κρατικό δίκτυο υποδομών, με δωρεάν υπηρεσίες για την οικογένεια, το παιδί, τα άτομα τρίτης ηλικίας, τους ανάπηρους. Επίδομα τοκετού για όλες τις γυναίκες. Κανένα παιδί έξω από τους παιδικούς σταθμούς. Δωρεάν σίτιση και στέγαση για όλους τους φοιτητές και σπουδαστές σε σύγχρονες, ασφαλείς εστίες.
- ⇒ Καμία εμπλοκή στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους του ΝΑΤΟ και της ΕΕ. Καμία αλλαγή συνόρων και των συνθηκών που τα κατοχυρώνουν! Όχι στις πολεμικές δαπάνες των Νατοϊκών πολεμικών σχεδιασμών. Αποδέσμευση από το ΝΑΤΟ και την ΕΕ. Να κλείσουν όλες οι ξένες βάσεις και στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Έξω το ΝΑΤΟ από το Αιγαίο και τα Βαλκάνια. Να γυρίσουν πίσω οι φαντάροι και οι στρατιωτικοί που βρίσκονται έξω από τα σύνορα.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ



ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

www.dpk.tee.gr, email: panepistimoni@dpgk.gr, Τηλ. : 6946799833, 6977911896, 6977806266